

Startweekend 2017

Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september



“Huis van God en mensen”

***Op de startzondag zeggen we tegen elkaar:
Kijk de kerk.....
met haar eeuwenoude traditie.
Haar woorden van troost en bemoediging
voor de weg die mensen door het leven gaan
vanaf hun geboorte
tot het eindeén verder.
Kijk de kerk.....
een huis waar iedereen welkom is,
dat nog de sporen draagt van wie ons zijn
voorgegaan,
waar heden en verleden samenkomen.
Kijk de kerk.....
huis van God en mensen.***

Wij mogen ons in dat huis welkom weten. Welkom bij God en welkom bij elkaar. Zo willen wij elkaar tijdens het startweekend ontmoeten.

Gedurende het hele weekend zal er in de kerkenraadskamer een “Stiltecentrum” zijn voor een moment van rust en bezinning.

Er zijn diverse activiteiten georganiseerd waarvan u hier het overzicht vindt. Daarbij nog steeds de mogelijkheid om aan te melden!

Vrijdag 15 september

17.45 uur: Inloop

18.15 uur: Gezamenlijke maaltijd “Pot luck”

Bak, kook, of koop uw/jouw favoriete maaltijd voor 1, 2 of 3 personen. Een lekker hapje van jezelf en een hapje proeven van een ander.

19.00 uur: Sing-In

Na het eten is er op vrijdagavond de mogelijkheid om uw/jouw favoriete christelijke nummers met elkaar te zingen tijdens de **Sing-In**. We starten in de hal van de kerk met kinderliederen. Hierna kan de oudere jeugd en de volwassenen hun keuzes doorgeven. Er zal een pianist en een band zijn om ons te begeleiden.

Omdat we het leuk vinden om samen muziek te maken, willen we graag gemeenteleden betrekken en de mogelijkheid bieden om mee te

spelen/zingen met de band en/of de pianist. Dus, mocht je een muziekinstrument bespelen of graag zingen en zou je graag je favoriete lied mee willen spelen/zingen op het podium, dan kan dit! Geef je hiervoor op via het onderstaande mailadres en vermeld hierbij welk nummer je graag met de band

of de pianist wilt spelen. Wij zullen dan van tevoren contact met je opnemen om één en ander af te stemmen.

Aanmelden door een mailtje naar: startweekend@gkputten.nl o.v.v. Sing-In.

Meer info: Gardien van Grootheest en Peter Veldman



Zaterdag 16 september

9.00 uur: Sportieve activiteiten

Startpunt is bij de Krachtighuizerheide aan de Krachtighuizerweg. Dit zijn activiteiten voor groot en klein!

Om 9.00 uur is er koffie/thee of fris met iets lekkers.

Rond 9.30 uur starten de activiteiten. U kunt meedoen met:

- o Wandelen
- o Nordic walking
- o Hardlopen
- o Fietsen
- o Mountainbiken



Na afloop zal er weer wat te drinken zijn. De catering zal worden verzorgd door de leden van de Contactgroep. Zij zullen ook aanwezig blijven op het begin-/eindpunt, zodat spullen veilig achter kunnen blijven.

Aanmelden door een mailtje naar: startweekend@gkputten.nl o.v.v. Sportieve activiteit + uw keuze

Meer info: Henk v/d Zwaag en Adri Benschop

10.00 uur: Poppenkast en knutselen

Het startweekend is voor de jeugd in onze kerk altijd al het begin van het seizoen geweest en daar gaat niets aan veranderen, hoewel, de invulling ervan wordt dit jaar wezenlijk anders.

We beginnen dit jaar met de kinderen t/m groep 4 in de ochtend. Van 10.00 uur tot 11.30 uur gaan we knutselen een van de woon/zorgcentra.

Ook de kleinere kinderen die nog niet op de basisschool zitten, zijn van harte welkom om te komen knutselen.

Aanmelden door een mailtje naar: startweekend@gkputten.nl o.v.v. knutselen

Meer info: Hanne-Marth Everhard

10.45 uur: Samen zingen

Onder begeleiding van Marten Kamminga gaat een groep gemeenteleden samen zingen met bewoners van de woon/zorgcentra De Schauw, Elim of Norschoten.

Lijkt het u leuk om mee te zingen en u heeft zich nog niet aangemeld bij Paul de Haan, stuur gerust een mailtje naar onderstaand adres. Wacht hiermee niet te lang, er zal nog gerepeteerd



worden. Dit zal gebeuren op de woensdagen 23 en 30 aug. en 13 sept. In de kerk.

Aanmelden door een mailtje naar startweekend@gkputten.nl o.v.v. Samen zingen. Meer info: Paul de Haan

Tijdens lunchtijd zullen er in de kerk broodjes zijn zodat er na het sporten en voor de workshops tijdens de lunch ervaringen kunnen worden gedeeld.

13.00 uur: De Jeugdclub

De "club" jeugd (groep 5 t/m 8) verzamelen dit jaar om 13.00 uur aan de Nijkerkerstraat bij de familie Veldman voor een actieve middag.

LET OP!

Kom met oude kleren aan, neem droge kleren en een handdoek mee.... Meer wordt er nog niet verklapt.

Aanmelden door een mailtje naar: startweekend@gkputten.nl o.v.v. club. Meer info: Hanne-Marth Everhard

13.30 uur: Creatieve workshops.

U kunt zich hiervoor inschrijven:

- * Mery Falger "Kaarsen versieren"/ maximaal 8 mensen
- * Gertie van Dijk gaat "Meditatief schilderen"/ maximaal 12 mensen
Onderwerp: "Huis van God en mensen".
- * Marja Benschop "Vredesduif knippen"/maximaal 10 mensen.
Ook zal Marja Benschop graag het e.e.a. vertellen over iconen.

*Johanna Moltmaker gaat “Werken met keien”/ maximaal 10 mensen
U mag een tekst op een kei schilderen.

Het gaat vast een hele creatieve middag worden.

Aanmelden door een mailtje te sturen naar:

startweekend@gkputten.nl o.v.v. Creatieve workshop + uw keuze.

Meer info: Angreth Mulder

14.00 uur: Gezelschapsspellen

U bent van harte welkom in de kerk om op zaterdagmiddag een spelletje te spelen, en ondertussen misschien wel nieuwe belevenissen te delen.

Gezellig spelletjes doen met elkaar, hopelijk zien we u daar!

Voor deze activiteit hoeft u niet aan te melden. Schuif gezellig aan!

Meer info: Gerda van Donk

14.00 uur: Muzikale Workshop

's Middags is er de gelegenheid om in de kerk samen met anderen muziek te maken. Deze middag is ook bedoeld om te oefenen voor de dienst op zondagochtend. Zin om mee te spelen?

Aanmelden door een mailtje naar: startweekend@gkputten.nl

o.v.v. Muzikale workshop + uw/jouw instrument.

14.15 uur: Klimbos

Verzamelen 14.15-14.30> op de fiets>15.00-17.30 klimmen>18.00 uur terug bij de kerk. **MELDT SNEL AAN** i.v.m.

reservering!

Met jong en ouder gaan we naar het Klimbos in Garderen.

Deze spannende activiteit is voor iedereen vanaf 12/13 jaar (***vanaf middelbare school***).



Voor deze activiteit wordt wel een eigen bijdrage gevraagd. De kerk betaalt per persoon € 10.—de overige kosten zijn voor u/jou zelf.

T/m 12 jaar € 3,75 vanaf 13 jaar € 8,75.

Aanmelden tot **uiterlijk vrijdag 8 september** door een mailtje naar:

startweekend@gkputten.nl o.v.v. Klimbos + leeftijd

Meer info: Kees van Grootheest, Stijn Veldman en Ancel Hoekstra

18.00 uur: L!NK

Ook voor jullie is er een programma. Na het Klimbos kunnen jullie rechtstreeks door naar de Fam. Veldman aan de Nijkerkerstraat nr 13. Hier wordt gezamenlijk gegeten maar wat het programma verder wordt is nog een verrassing. Via “Proloog” en/of de app laten we meer weten. Het programma duurt tot 23.30 uur.

Aanmelden door een mailtje naar: startweekend@gkputten.nl o.v.v.

L!NK

Wij hebben er met z'n allen superveel zin in, wij hopen jullie ook!

Zondag 17 september

9.30 uur Samen koffie drinken met wat lekkers!

Tijdens het hele weekend zal Petra Hop als “vliegende” fotografe foto’s maken. Tijdens het koffiedrinken zullen deze via de beamer te zien zijn.

10.30 uur Eredienst met ds. Dick Boekema & ds. Rein Bos, m.m.v. jong en ouder.

12.00 uur Afsluiting Startweekend 2017

met een gezamenlijke zelf meegebrachte lunch. Voor een heerlijke kop soep wordt gezorgd.

**Wij wensen u allen een goed
seizoen 2017-2018!**